

Amsterdam, 5 Mei 2019

Lieve mensen,

Het is 5 Mei en 4 dagen geleden werd mijn lieve man gecremeerd. Het is net alsof er door mijn hoofd een lange film speelt over ons leven - naar het afscheid van Dick.

Het afscheid was op 1 Mei: "de dag van de arbeid". Zoals bij het gewild hou hebben met honderden rode tulpen, de hele fam. en heel veel vrienden.

Dick was een bewoner die veel aandacht vroeg en zich hevig verzetten tegen zijn ziekte. Het was voor mijn lieve grote sterke man en voor mij een moeilijke en verdrietige periode van snelle achteruitgang. Hoewel er ook hele waardevolle momenten waren, door de lieve verzorging.

Ik heb grote bewondering voor de kundige en liefdevolle begeleiding van arts(en) - hoofdleiding - verpleegkundigen, activiteitenleiders, verzorgers, vrijwilligers etc van afd. 01

Heel veel dank daarvoor; ook mede namens onze kinderen en kleinkinderen.

Ik wens het Flevohuis heel veel succes met hun moeilijke werk.

A. J.